

## Resedagbok Singapore och Malaysia 8 juni – 28 juni 2007

### **Fredag 8 Juni**

Vi vaknade 5 på morronen, yr efter allt packande eller rättare sagt funderandet på det vi *inte* skulle packa med. Passen, pengar, biljetter och så lite kläder som möjligt, varsin rygga hade vi till slut bestämt skulle räcka. Joel, och Eddie hade fixat "fikar" på nervägen, det bestod av ca 3 kg godis de köpt på ÖB. Tågresan gick bra, men ingen kunde sova på tåget. Vi kom ner på Arlanda i god tid och satte oss på Sky City för att hämta igen oss och med en kaffe i handen började allt kännas rätt bra. Vi checkade in och en stund senare lyfte vi i en Boeing 777 200.

Den hade tv displayer i varje stolsrygg "lyx" och vi kunde välja mellan ca 50st filmer, 100st musikskivor eller spela spel. På skärmen kan man också följa var vi befinner oss (just nu över caspiska havet) Vi har 7,5 tim kvar att flyga. Ett mål mat har vi också hunnit med, tänk vad fantastiskt att få varma bröd uppe i luften. Vi är på 11096 meters höjd och det är -57 ute, 960km/h. Vi kommer snart att passera datum zonen och gå in i natt. Börjar känna mej rätt trött och sliten, flera nätter med lite sömn och sju tappade timmar kommer nog att göra den första dagen i Singapore tuff.



### **Lördag 9 juni**

Oj vilken rivstart på semestern! Vi hämtades av Per på flygplatsen – jätteskoj att träffas igen! Vi åkte till en lgh som vi skulle få låna några dagar, det var Pers kompis Arpad som bodde där, men han flyttade över till sin flickvän några dagar så vi kunde få låna lägenheten. Den låg på 27:e våningen och hade stora panoramafönster med utsikt över staden. Han hade köpt färsk frukt och juice, det kändes härligt att vara framme. Joel, som hade varit lite sjuk på planet och jag, tog oss en timmes sömn. Per och de andra grabbarna gick till poolen som hörde till hyreshuset. Det fanns flera pooler, vattenbana och en **Jacuzzi** i ett underbart grönskande område.

Efter det gick vi ute på stan, målet var Slim Jim för att kolla elektronik. Men först så blev den en härlig lunch på en liten kinarestaurang som lagade hemlagat. Sen till Slim Jim, som är ett sex våningar högt varuhus, med hundratalet affärer på varje plan. Det som man inte kan köpa i elektronikväg här - det finns inte! Jag köpte ett memorystick till kameran för 140 kr och grabbarna frossade i filmer, spel, ipod mm mm. Sen for vi hem till poolen, jag simmade 1200 m och slappade lite i solen. På em i lägenheten somnade vi alla när vi väntade på Per. Vid det laget hade jag bara sovit en timme på över ett dygn. När Per hämtade oss på kvällen gick vi en 15 min prommis in till centrum och kollade lite i affärer. Sen gick vi och käkade Indiskt nere vid Boat Quay. Det är otroligt vackert nere i hamnen med alla lampor som glittrar i vattnet. Riktigt fin sommarstämning i barer och på gatorna, med musik och glada människor överallt.





Senare på kvällen hamnade vi på en italiensk bar och tog en supergod glass till efterrätt. När vi satt där så fick vi syn på ett G-max hopp på andra sidan vattnet – genast så skulle det undersökas om det gick att åka. Simon, Anton och Eddie, åkte, allt filmades och tröjor ingick :)

Nu ligger Simon och Anton och tittar ut på alla Singapores glittrande skyskrapor genom panoramafönstren. Joel och Eddie sover redan och jag är jättetrött men glad, första dagen på resan är slut och allt roligt ligger framför oss.

### **Söndag 10 juni**

Blev väckt ur en djup sömn kl 10.00 av larmet, pojkarna sov som stockar (vi har ju kl 4 på morronen i kroppen) Jag gick iväg för att köpa ett par skor som skulle passa in på den brunch som vi skulle till idag. Vid 12 tiden kom vi till Hotel Hyatt för champagnebrunch. Vilken måltid! Vilket ställe! Nattclubskänsla med linnedukar och rustika valnötsfärgade möbler.



Vi blev 10 personer när några av Pers kompisar anslöt. Maten var fantastisk och bestod av olika bufféer med seafood, japanskt, sushi, kött, fläsk, grillat, mongoliskt, yakitori, färskpressad juice, frukter, pastarätter, olika sallader och ett magnifikt efterrätts bord.... som hade en chokladfontän!!! Servicen var superb och våra champagneglas fylldes på hela tiden. Vi satt kvar i tre timmar och hade det mycket trevlig. Jag åt ostron för första gången i mitt liv. Grabbarna åt hummer och diverse andra lyxrätter och avslutade med chokladdoppade jordgubbar stora som äpplen!

Runda som små bollar åkte vi sen vidare till Sentosa (inte någon skön känsla att krypa i en bikini då) för att slappa på stranden. Ner till stranden åkte vi lådbilar "Luge" på en bana i full fart. Barnen och några av de andra badade, och Eddie hittade en bläckfisk som "bleckade på sig" i vattnet :) Per var tvungen att ta flyget till Warszawa och vi sa hejdå med kramar och löften om att snart ses igen.



Efter att ha strosat lite i stan och tagit en burgare på McDonalds (Vilken kontrast till brunchen på Hyatt ) så tog vi oss tillbaka till lägenheten för att smälta alla intryck. Vid 12 tiden på natten somnade vi och drömde nog om bad och sol och massa skoj vi gjort.

### **Måndag 11 juni**

Har sovit dåligt i natt "jet lagged" och hade svårt att komma upp i morse. Idag var den första dagen vi var själva och vi gick iväg genom staden för att uppleva "Little India". Värmen, dofterna från matrester och sopor sköljde över oss. Trängsel i de små kvarteren med affärer som säljer kryddor, krimskrams, färgglada tyger, guld och annat man kan komma på gjorde upplevelsen minnesvärd. Men aldrig åka till Indien! Sa killarna och jag måste nog hålla med.....

Vidare in till Slim Jim och grabbarna shoppade loss bland 1000-tals elektronik grejor. Självt så tog jag en kaffe ute på stan och såg människor från alla världens hörn vandra förbi. Joel och Eddie hade köpt och prutat till sig fina klockor och vi vandrade vidare in på en markand. Jag hittade två fina toppar :) Vi tog lunch på ett litet food quarter och det blev nudlar, friterad fisk och nanbröd, det kostade ca 20 kr per pers.

Sen var vi less på stan. Vi tog MRT längst bort på ön där vi hittade Wild Wild Wet = vattenrutschbanor i tre timmar "splash"!! Det blev SUB och lite shopping till middag (även här fanns ett shoppingställe) och nöjda efter en heldag somnade vi lätt och snabbt.

### **Tisdag 12 juni**

Vi började dagen med att slappa vid polen. Efter tips från Arapd så tog vi oss till Maxwell food quarter i China Town, känt för bra kinesisk mat och där var

det inga turister som syntes till. Vi käkar med pinnar, och den tekniken sitter rätt bra nu. Alla köper sin maträtt från olika "butiker" sen sätter man sig vid ett bord och äter tillsammans. Sen anslöt Arpad och visade oss runt i Chinatown. Prutandet praktiserades på högsta nivå, Joel lyckades bäst på en gulddrake som han fick för 25\$ den skulle ha kostat 45\$. Alla shoppade och jag har köpt tre par skor till!! Det finns hur många jättesnygga skor som helts att köpa här, de kostar ca 50 – 100 skr och man kan bara inte låta bli.

Joel Jag lyckades att som  
Pöt och alfans är jätte snälla  
också ~~la~~  
cool. EDDIE: Det  
thker jag också

Efter ett snabb  
stopp på  
McDonalds (igen!)  
så tog vi oss till Zoo  
för att gå på night  
safari. Det var

verkligen värt pengarna. Vi såg alla fina djur i nattljus, det ger ett speciellt intryck. Gräshopporna spelade i djungeln och ibland så svävade det förbi något okänt i mörkret. Vi både promenerade runt i parken och tog en åktur med ett litet tåg. Hela turen avslutades med en djur show "Creatures of the night" med flygande rovfåglar, lustiga uttrar, ormar, vargar och ett avslutande paradnummer då ett bergslejon hoppade runt bland plattformar i träden.



### Onsdag 13 juni.

En lugn förmiddag vid poolen, simmade 1200 igen, grabbarna provade tennis på en bana i närheten. Just ja.... Joel pratade i sömnen inatt.... på engelska:)

Sen drog vi iväg mot Sentosa och undervattensvärlden. På vägen intog vi lunch på en FQ (Food Quarter). Det är spännande med alla nya maträtter men det kanske inte alltid blir som man tänkt sig.....

Ute på Sentosa tar man sig runt med ett litet tåg, alla är så vänliga och allt är så välordnat. De har en infrastruktur som sväljer massa besökare och man känner sig inte stressad eller besvärlig med alla sina frågor.

Under Water World var kul, roligast var poolen med alla rockor, de matades och klappades och splashade ner folket runt omkring. På vägen hem så stannade vi till på köpcentret som låg där vi bodde, vi hade inte hunnit med det ännu. Trots att jag inte skulle köpa något har jag lyckats med 4! par skor, 2 klänningar och 2 toppar hmmm .... + en kjol. Hur skall detta sluta om nu allt är billigare i KL?? Nu håller vi på att packa ihop allt, för imorron så åker vi vidare till Malaysia :D



### Torsdag 14 juni

Idag så sa vi hej då till Singapore. Vi blev upphämtade av en taxi och åkte med den över gränsen hela vägen till Mersing ca 20 mil. Att passera gränsen tar tid, fylla i blanketter, visa pass, och köa. Till slut vidare! Kvalitén på vägarna varierar och bilisterna kör rätt vårdslöst. Längs vägarna sitter detapor och vi passerar många planteringar med gummiträds plantage. I Mersing hoppar vi på en speedboat, oj vad skönt att komma ut på vattent, som efter 30 minuter släpper av oss på Rawa – en lite paradiso där sanden är som vetemjöl, solen är het och vattnet klart, salt och blått. Ön har bara två hotell, de ligger vid den lilla piren som delar stranden i två halvöar. Vi sköljer av oss stadens puls och resdammet i vattent när vi snorklar och tittar på fiskarna på revet utanför.

På kvällen går vi över till andra hotellets beechbar och träffar trevliga européer, lokala öbor, backpackers och lite folk från det norska Robinsson som spelades in på en ö mitt emot. En liten bandare spelar musik, disco och högt i tak. Joel och Eddie körde tekno och breakdance på baren slitna trägolv och charmade alla. En burk Cola kostar 8:- och Carlsberg kostar 22:- och då är vi ju ändå på ett hotell... Vi fick många bra tips av andra som gjort ungefär samma resrutt som vi planerar. Vid tvåtiden går vi hemöver i den varma svarta natten och stjärnorna lyser klart på himlen.

### Fredag 15 juni

Vaknade vid niotiden och fick väcka grabbarna för att hinna med frukosten. Pannkakorna var slut, så vi beslutade oss för att vara uppe tidigare nästa morron. Ännu en hälig dag på ön, vi solade, badade, pratade med några vänner, snorklade, fångade krabbor. Sen var det dags för mat igen, lunch, och konstigt nog så var vi hungriga. En buffé med olika rätter att välja på och jag tog såklart räkor. Efter lunch så spelade Joel och Eddie pingis med en ny kompis, Jason, från Nya Zeeland. Jag tog en två timmar lång tuppis och Simon och Anton slappade. När jag vakande var det molnigt, skönt! Och åskan bullrade på håll.

Jag tog en liten löptur på denna bergiga ö.

Det var väldigt varmt att springa men skönt att röra på sig. Sen var det dags för middag, ännu en god måltid och efter det en drink i baren :) ackompanjerad av piano och sång - lyxigt och skönt. Vi drog oss sen till strandbaren och snackade med lite Robinsson deltagare från Tyskland och Norge. Ön är nu fullbelagd eftersom det är helg men det är inte alls trångt. Ikväll så gick vi hem vid tolv tiden, det blev lite lugnare ikväll.



Rawa är väldigt häftigt  
som att vara i en djungel.  
(På baret)  
Fins jätte många fläder och solen  
~~lyser~~ lyser VTP vattent  
Kärlat riktigt sunt grönt och blått.  
OBS! GÖM INTE SOLKRÄMEN!  
Simon

### **Lördag 16 juni**

Ännu en dag i det tropiska paradiset. Äta sola och bada, man vänjer sig lätt. Mulet idag så vi behöver inte tänka på att passa oss från solen. Sprang en runda på eftermiddagen igen. Uppför tre toppar, mkt jobbigt men skönt att träna. Vinkade hej då till Dave och Suzy från England på eftermiddagen.

Ligger på sängen trött och mätt efter lördagskvällens BBQ. Undra om vi orkar gå till strandbaren ikväll? ..... Jo en lite stund var vi där men det var mycket folk eftersom det var lördag. När partyt drog igång på natten drog vi oss hemöver, för trötta för att hålla igång.

### **Söndag 17 juni**

Vaknade 8.00 pigg och utvilad, jet leggen börjar släppa :) Frukost, snorkla, sola, lunch, här står tiden stilla, det känns som om vi börjat varva ner oss nu :)

--

Nu är det söndag kväll, sitter i barn och skriver, nästan inga gäster är kvar. Pianospel och sång (Robbie Williams) i baren. Har sprungit igen, klarade det bättre i kväll, man blir snabbt bättre, och det känns skönt att springa i värmen. Det prasslar och fladdrar i de buskar man passerar, och på ett ställe brukar det finnas vita påfåglar.

Jag har suttit på Internet i kväll, hittade en dator här med bredband och MSN + webbkamera :D Har MSN:at med Martin en timme ♥♥♥ Det var väldigt bra, och nu känns det mycket närmare hem.

Fick höra lite om historien bakom de två olika hotellen som finns här på ön. Ursprungligen ägdes ön av kungligheter och det var för att de skulle komma iväg på avkopplande semester som de hade ön. Nu är ön uppdelad mellan två bröder som är halvsyskon och de har vuxit upp på olika håll. De blev av någon anledning ovänner. Hotellen utvecklades åt olika håll, och nu är det ena en större lyxigare anläggning med ca 70 rum och plats för ca 200 gäster en fin restaurangbyggnad, cocktailbar, pianist, biljardrum mm. Den andra resorten "Le Club" har 7 bungalows på stranden med plats för ca 40 gäster en liten strandbar med slitna träplankor och sand under borden. De dukar långbord ute i sanden då de får större sällskap som äter. Gränsen mellan de två resorterna kallas "The wall of Berlin" och om anställda från den större stället passerar över så får de sparken. Bara några veckor innan vi kom så avled ägaren till Le Club. Nu är det sonen som äger det i stället, vi får väl se hur Rawa utvecklas framöver. Men jag hoppas verkligen att de inte bygger ut och exploaterar denna pärla. Hoppas den ursprungliga intentionen att detta skall vara en oas där tiden står stilla för människor som behöver hämta andan en stund kan bevaras.

## Måndag 18 juni

Idag så lämnade vi Rawa, det måste vara den varmaste dagen hittills, solen bränner så fort man lämnar skuggan – en bra resdag! I väntan på att båten skall komma så visar de Tyska Robinsson deltagarna hur man gör armband av snäckskal - kul! Och nu snäckprydda börjar vi känna oss som riktiga backpackers. Speedboat tar oss vidare till en annan ö, Tiamon. Båten släppte av ett stort gäng med Japaner på öns baksida, så sen var vi ensamma resten av resan. Framme på ön möts vi av en kvinna som genast erbjöd oss husrum. Vi tittade på rummet, läget samt priset (100 skr) per natt så vi slog till. Salang, som vi valde att stanna till i är en liten by på Tiamons norra del. Genom byn rinner en liten å mellan hus och gator och kring den finns det jättestora varanliknande ödlor. Säkert 1,5 m långa. De ser skräckinjagande ut och värdinnan upplyser om att man inte skall gå nära dem, "de är inte farliga om man låter dem vara ifred, de kan bita av fingrarna i ett nafs, fortsätter hon med gäll röst"... hmm undra om Joel och Eddie kommer att kunna låta bli dem. Jag såg några ödlor som tog fisk och det stämmer nog, svansarna är som piskor och de snappar vilt på reptilvis efter allt som rör sig, även sina gelikar. När Simon mötte en av ödlorna gåendes på bron över ån så väntade Simon tills ödlan passerat, och jag förstår honom.....

Det springer också apor runt husen, "de kommer att hoppa på taken vid sju tiden på morgonen men bli inte rädda" berättar värdinnan "de är inte farliga fortsätter hon "men om ni skall gå ut så tidigt så gå två och två" Fladdermöss av olika storlekar flyger runt oss. Det känns konstigt och väldigt fräckt med så många annorlunda djur runt omkring oss. Vi sprayar rummet med radar för säkerhets skull. Sen letar vi rätt på dykcentrat. Vi anmäler oss till en utfärd med två båtdyk nästa dag, och provar ut utrustningen, sen blir det bad..... igen;)

Byn Salang består av några klädshoper, 2 minimarket och ett antal restauranger. Vår första lunch gick på 39 RM :) för oss alla fem, (1RM = 2skr) och vår middag gick på 67 RM..... Överallt så springer det runt en massa magra kattungar. Vi har shoppat lite mera, kläder och armband. Nu är det sovdags för imorron skall vi upp tidigt, det är dykdag och båttäkning! Ser fram emot det jättemycket.

## Tisdag 19 juni

Vi for ut med dykbåten, det var vi, plus två dykare till, samt tre guider =LYX!! Jag och Simon hade en guide. Det andra dykparet en guide och Anton, Joel och Eddie hade en egen guide som snorklade med dem. Det blev två fina dyk på vackra korallrev. Vi såg massa olika fiskar, nålfisk, rocka, koffertfiskar mm mm. De som snorklade hade sett haj samt riktigt stora bumperhead på 1,5 m. En mycket lyckad dag och det var verkligen skönt att vara under ytan igen. Efter dykningen blev det slappa på stranden resten av dagen. Efter det en dusch, lite mera shopping och en härlig middag på stranden. Joels nya favorit rätt, friterad bläckfisk avnjöts. Hittade I-net på en bakgata och skrev ett brev till M på en

| NO. | ITEMS      | QTY | PRICE        | TOTAL        |
|-----|------------|-----|--------------|--------------|
| 1   | C. pancake | 2   | 8.00         | 16.00        |
| 2   | S. pancake | 2   | 8.00         | 16.00        |
| 3   | T.B.T      | 2   | 3.00         | 6.00         |
| 4   | C. Tomate  | 1   | 3.00         | 3.00         |
| 5   | H/ coffee  | 1   | 1.00         | 1.00         |
| 6   | A.J        | 2   | 4.00         | 8.00         |
| 7   | W.m.g      | 2   | 4.00         | 8.00         |
|     |            |     | <b>TOTAL</b> | <b>14.00</b> |

frustrerande dålig dator! Joel och Eddie strosade omkring. De drack Coca-cola på en bar. Och där stötte de ihop med några bekanta från förra ön. Det är verkligen en liten gullig stad det här. Ett mäktigt värmeåskväder dundrar fram över havet. Blixtarna lyser upp himlen och mullret rullar mellan öarna flera gånger i minuten.

Imorrön åker vi vidare. Vi skall försöka ta oss in i landet, till Malaysias enda järnväg. Där skall vi ta ett tåg norrut, till djungeln.

### Onsdag 20 juni

Det var ett molnig Tiamon vi sa hej då till. Färjan skulle gå 12.30 och strax efter 13 var vi på väg igen. Det kan vara lite si och så med tider här nere så bara 40 min försening kändes ok. Vi anlände till kuststaden Mersing vid 15 tiden. Vi fick reda på att bussen till Klunag skulle gå vid 17. Så vi tog taxi istället. Det blev 65 RM dyrare men vi tjänade ju två timmar. Vi var ju en person för mycket. Vi hade träffat ett par från Holland på båten och Simon fick åka med i deras taxi. De var också på väg till Taman Negara. Det kändes lite kostigt att Simon åkte i en annan bil. Tänk om han kommer bort! Men jag sa till chaufförerna att bilarna måste hålla ihop på vägen till Kluang. Vår taxi var en liten bil med en gammal gubbe som körde. Det gick rätt sakta och till slut så ledsnade rastakillen i den andra Taxin, som var en betydligt större jänkare, och körde om. Han höjde tempot avsevärt. Vår lilla bil körde som tusan för att hinna med utan att tappa dem i sikte. Simon var rätt nöjd då det hade spelats bra musik och jammats i hans taxi. Efter ca en och en halv timme kom vi fram till Kluang och det kändes skönt att bli skjutsad ända fram till tågstationen, då det visade sig vara rätt stor stad. Efter en middag på McDonalds så gick vi och köpte biljetter. Det blev sovкупé som kostade 132 RM för oss alla. Vi trodde vi skulle anlända kl 8.00 på morronen men efter att ha läst biljetten lite noggrannare upptäcker vi att vi anländer tre på natten. Vi har ingen stans att bo men vi får lösa det när vi kommer fram.



Eddie har ända sen Singapore försökt köpa rökelse men vi har lite svårt att förklara på engelska, "do you have some sticks that you can light on and then smells good?" Inte det lättaste att förklara, men han brukar samla massa expediter om kring sig som glatt gör allt för att förstå vad han menar. Vi har blivit erbjudan cigaretter och ljus men inte heller här i Kluang lyckas vi. Efter lite shopping, och inhandlande av fika till tåget är vi ombord. Det är jättefina sångar och mysiga små kupéer. Konduktören lovar att väcka oss en halv timme innan avgång. Tåget susar fram genom den svarta natten och ljusen från byar fladdrar förbi utanför fönstret. Det är mysigt att åka tåg och snart sover vi alla.

### Torsdag 21 juni

Framme på stationen mitt i natten, vi hänger på våra Holländska vänner för att se om vi kan få rum på samma hotell som de har bokat in sig på. Inget rum ledigt men hotellet tvärs över gatan har ett. "Dubbel de lux", otroligt fint med kakel, TV och minibar. Det kostar 90 RM och jag frågade flera gånger om



priset för att vara säker på att det inte är i dollar. Vi somnar strax i dessa lyxiga kingsize sängar. Vaknar vid 6 tiden med magont och illamående. Kan det vara någon jag ätit kvällen innan? McDonalds, godiset eller ostbågarna? Aldrig mera godis!! Vid sju tiden väcker jag grabbarna, det känns som om det kommer att bli en tuff morron.....

Iväg för att komma med flodbåten, vilket inte alls var så bra som vi trodde. Vi fick sitta längst bak i en ranglig långbåt med 40 hk dånande bakom öronen. När det läkte in vatten fick Joel och Eddie ösa ur det. Färden upp längs floden var iallafall vacker, vi såg apor och vattenbufflar. Jag lyckas sova en lång stund på båtbottnen och efter det kändes det bättre.

Pojkarna äter muffins, kex och juice till frukost. Efter 2,5 timmar är vi framme i Taman Negar och vi möts av vår guide "Man". Genast så känns det bättre. Han visar oss ett jättefint rum nymålat i knalliga färger. 70 talets flower-power romantiker skulle varit avundsjuka. Rummet hade även Aircon och takfläkt. Efter en snabbinstallation sticker vi iväg på Canopy Walking. Rätt häftigt att gå i regnskogen 30 meter över marken.



Taman Negara är en liten by mitt inne i regnskogen. Det finns en skola, några affärer och några flytande restauranger på floden. Variationen är stor på de hus som finns där, några bor i skjul och andra i riktiga hus. På andra sidan floden ligger det ett mycket lyxigt resort, det är inkörs porten till regnskogen. Alla är vänliga och glada här. Barnen är nyfikna på turisterna och ute på en liten plätt utanför affärerna finns några bänkar och bord att fika vid. Det finns också ett bibliotek, man lånar böcker genom att lämna en annan bok man har. Och det kostar några cent. Det kostar 1RM att åka över med små båtar som kör flodtaxi, "river crossing". Vi går på några små turer kring parken och ser mäktiga träd, konstiga insekter, ödlor, fåglar vackra fjärilar och ett vårtsvin.

Simon lyckades få dörren till vårt rum att gå i baklås och det slutade med att vår hyresvärd samt halva hans släkt slet i över en timme med låset. Låset måste bytas ut och nu har vi ett snöre med en träpinne att låsa med istället. Eftersom det inte verkar bo några gangsters här så känns inte alls oroligt att sova med olåst dörr. Efter en enklare middag på en av de flytande restaurangerna för 26RM så är det dags att sova. I morron bär det av in i djungeln, det känns lite pirrigt, undra hur det skall gå?

### **Fredag 22 juni**

Vi träffas för frukost och blev tilldelade vatten (4,5 l per person) och den utrustning vi skall bära. Sen bär det iväg i en långbåt uppåt på floden, denna båt är mycket mindre än den förra. Båten är som en lång kanot man sitter två och två på botten av båten och det är max 60 cm upp till relingen på insidan. Färden går i över en timme uppför forsar så att vattnet stänker. Guiden är väldigt duktig på att köra men den känns ändå som om vi lätt skulle kunna välta. Framme på avlastningsplatsen så får vi lunch i medhavda lådor. Vår grupp består av vår familj, Andrew från England och Elina från Holland samt vår guide "E". Vi vandrade iväg och E visade oss växter och insekter. Det

mest intressanta för oss just nu är att försöka att undvika blodiglarna. Vi har sandaler på fötterna och våra strumporna är indränkta i saltvatten "the best way" enligt våra guider. När vi har gått ca 1,5km tycker jag det kändes som om vi var en grupp soldater på marsch under Vietnamkriget. Snabb marsch för att undvika blodiglarna (de anföll blixtnabbt så fort fötterna stod stilla) och snabba stopp för att plock bort dem. Vi lärde oss raskt den tekniken. Stigen är vissa bitar lervälling och hur vi än försöker så förvandlas våra strumpor snabbt till bruna lerklumpar. Vi rastar då och då och Joel börjar prata om att ta taxi tillbaka. I varm fuktig regnskog tar vi oss fram på slipprig lera, över och under mega stora stockar och passerar över vattendrag. Växterna hade ibland sylvassa taggar som lätt kunnat göra djupa sår, guiden röjer undan dem med machetes! Vi rastar då och då och grabbarna är inte överförtjusta över den nya påtvingade tekniken att rensa sig från iglar. Joel undrar om det går att beställa helikopter? Totalt slut efter några km börjar jag allvarligt fundera på om vi skall klara av det hela.... Men nu! Elefantspår! Jättespännande! Tänk de har nyss gått förbi! Halvvägs framme så stannar vi vid en jättelik grotta. Man kan kättra upp för en brant vägg med hjälp av linor, för att ta sig in i grottan. Där kan finns tusentals fladdermöss som flyger omkring uppe i taket. Rätt var det är så kommer det ut en och annan. De landar blida av ljuset på marken men söker sig snabbt tillbaka in. Golvet består av 2-3m guano, fladdermusspillning, samt diverse andra kryp som trivs i sånt. Så istället för en välbehövlig vila med en lättare lunch, som "E" fixade inordning, klättrade grabbarna runt i en megastor grotta fylld med fladdermöss och andra kryp.

Sen fortsätter färden, kl är 15 00 och vi har halva sträckan kvar att avverka. Stigen är inte lika kuperad nu och det går enklare att gå. Men alla omkullfallna regnskogsträd och halkig lera gör det ändå färden jobbig. Alla kämpar på och tre timmar senare vi är framme vid vår sovplats. Vid det laget är vi totalt genom blöta av svett, leriga på fötter, vader, armar och i ansiktet. Vi klättrar in i en grotta stor som en idrottshall, med en takhöjd på 40-50 meter. Från en stor öppning så lyser dagsljuset in mellan gröna blad. Vi har nu anslutit till en annan grupp på ca åtta personer så vi är ca 20 pers i grottan som skall övernatta. Alla packar upp och vi får en presenning som vi skall ligga på. Golvet är ett jordgolv så även om vi försöker vara försiktig så kommer det jord på packningen. Vi försöker installera oss så gott det går och går sen för att tvätta av oss i den grunda bäcken en bit bort. Med ett vattendjup på ca 2 dm så blir vi inte speciellt rena men det känns i alla fall bättre. Min bikini som jag släpat med får jag ingen användning av alls.... Jag hade ju trott att det skulle finnas en lagun vi kunnat simma i och sen sitta i solen och torka. Men när det är ca 50 meter upp till bladverket i taket, så hittar inte solen ner till marken. Vi hittar iallafall nya elefantspår vid bäcken alldeles själva och det känns mycket spännande att vara mitt i djungeln. Tillbaka i grottan så inser vi att vi inte alls är lika förberedda som de övrig i sällskapet. De andra har med sig ombyte, torra skor, stora liggunderlag

(KPM: 27 Feb. 1999)

No. A 351621

Enakmen Taman Negara  
(Kelantan/Pahang/Terengganu) 1938/1939  
Taman Negara Enactment  
(Kelantan/Pahang/Terengganu) 1938/1939

PERHILITAN

PEMERINTAH NEGERI

**LESEN MENGAMBIL GAMBAR  
PHOTOGRAPHIC LICENCE**

Lesen adalah dengan ini diberi kepada:  
Licence is hereby granted to:

Nama:  
Name: Monika Wounder

No. Kuit Pengenal/No. Passport:  
Identity Card No./Passport No.:

Alamat:  
Address: Sweden

2. Lesen ini dikeluarkan tertakluk kepada peruntukan Enakmen Taman Negara (Kelantan/Pahang/Terengganu) 1938/1939 dan apa-apa faedah atau perintah (Kelantan/Pahang/Terengganu) 1938/1939 and any rules or orders for the time being in force thereunder.

3. Lesen ini sah sehingga:  
This licence is valid until: 20/6/10

4. Bayaran dijelaskan RM:  
Fee Paid: RM 5.00

5. Tarikh dikeluarkan:  
Date issued: 2/6/10

(Tandatangan pemegang lesen)  
Signature of licensee

Abdul Zaharudin bin Abdul Hamid  
Pembantu Pegawai Pelancongan  
Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekeloa

som skyddar mot jorden mm mm. Nåja vi låtsas att vi är vana och inte behöver sådana extra lyxpryttlar, vi får gå barfota och vi är ju i alla fall rätt smutsiga så det gör varken från eller till. Vi har fått av oss de blöta kläderna så det känns rätt bra på liggunderlaget ändå. Vid sjutiden är maten klar, E ställer upp den vid vår lägerplats och vi får äta på plasttallrikar. Vi inser att det borde vara bra att diska av dessa gamla tallrikar innan vi äter. De är så repiga och blekta att de endast har kvar ett uns av ursprungsfärgen. Samma med muggarna. Men nu är det kolmörkt ute och att ta en tur ut i mörkret ner till bäcken känns inte så lockande. Det är verkligen svart ute och den ficklampa jag fick med från vår guide lyser knappt. En provisorisk disk med vårt dricksvatten och en tyst bön om att vi skall slippa magsjuka får räcka. Maten smakar super, ris och kycklinggryta med grönsaker! Kaffe och oboy med kaka efteråt. Stearinljus lyser runt om i vårt läger och i mitten brinner en lägereld. Det känns mäktigt att sitta och lyssna på alla okända ljud utanför. Tänker på Sverige och att det är midsommar hemma. Ja midsommaraftonen 2007 kommer jag aldrig att glömma. Guiden berättar att grottan under monsuntider är en skyddsplats för elefanter och vi hittar spillning i ett avlägset hörn av grottan.

Jag kollar min sovsäck och nu kryllar det av pyttesmå myror under den, "E" säger att vi måste byta plats för annars så blir vi uppättna. Så vi omgrupperar och allt blir bra. Nu har vi lagt oss, jag skriver i boken i skenet från min mobil. Kan inte motstå att spela "Welcome to the jungle med Guns N Roses"..... Det blir en orolig natt, jag vaknar många gånger, Joel och Eddie pratar i sömnen flera gånger. Vid fyra tiden måste Joel kissa, han kommer tillbaka med lera upp till fotknölnarna \*suck\* Vi försöker att sova med fötterna utanför sovsäcken med det går inte så bra. I skenet från min mobil och med hjälp av lite överblivet vatten i kaffekannan, samt 3 st våtservetter och en pinne kan vi göra fötterna tillräckligt rena för att han skall kunna krypa ner i sovsäcken igen. Sen blir det lugnt och vi sover till åtta på morronen. Gryningsljuset lyser in genom öppningen i grottans tak, utanför hörs massa morronljud från apor och fåglar. Det är en härlig känsla att ligga i sovsäcken och höra djungeln vakna upp. I lägret börjar alla så sakta komma till liv igen i. Att det springer skalbaggar runt oss eller att vi halkat av presenningen åt olika håll och fått jord på kläder och i håret känns oviktigt. Frukost samt en ny tur i djungeln hägrar. Så småningom så är vi iväg, stigen känns enklare att gå idag. Med fyllda vattenflaskor och lätta steg traskar vi iväg. "E" sa att vattnet i bäcken var ok att dricka men för säkerhetsskull så blandade vi i klortabletter som vi fick av Elena. Vi har vant oss vid djungellivet och den fuktiga luften, att plocka blodiglar och att vara konstant våta av svett är inga problem. Massvis med konstiga insekter och lera överallt hör till, och vi vandrar glatt på. Joel och Eddie är nu överförtjusta. Eddie diskuterar insekter med Andrew som pluggar till zoolog och plockar fram det ena läskig krypet efter det andra, han hittar till och med en skorpion. Joel går först med E och pratar om djungeln. Vår lilla grupp vandrar på led i den mäktiga regnskogen. Apor och fåglar hörs mellan träden. Flockar med cikador spelar ibland så högt att man tror att det är en elektrisk maskin som man hör.

Lunchen blir fantastisk. I en flod som har grunda sandbankar i mitten, kockar E till nudlar. Vi andra badar med kläderna på, som i alla fall är genom blöta. Det finns även lianer så att man kan göra Tarzanhopp i vattnet :) Lunchen

smakar härligt och efter en välbehövlig rast så är vi på väg igen. Nu är det inte alls så långt kvar att gå, och inte heller så kuperad terräng längre. Vid 4 tiden kommer vi till floden och lastar oss i långbåten. Det blir en häftig tur utför forsarna. Tjoho! Alldeles nerblötta av en annan båt (vattenkrig med paddlar) kommer vi till HQ. Uppackning av blöta kläder och kassering av alla strumpor. Inget VIA Color i världen hade fått dem fräscha igen! Efter en härlig middag på en av de flytande restaurangerna var det dags för kudden. Tänk att vi klarade det. Vi är jättestolta!

### Söndag 24 juni

I dag är det den sista resdagen vi har i Malaysia. Vi har hyrt en minibuss, vi är för många för en taxi och för en 1000 lapp så har vi bilen hela dagen och den kör oss de 25 milen till KL som tar ca 4 tim att köra, samt en avstickare till en elefantpark. Resan från djungeln går på krokiga vägar, backe upp och backe ner. Simon som fått magsjuka efter djungelturen blir snabbt sämre. Vi stannar till på nästa mack och vår guide som följt med ner till KL handlade "medicin" till Simon. En näve små svarta kulor och en olja att smörja på magen. Simon är skeptisk men faktiskt, en halv timme senare är han mycket bättre :)

Stoppet på Kuala Gandah Elefant Sanctuary blir lyckat. Vi får vara med om att mata dem, rida på dem och som höjdpunkt rida på en elefant ner i floden som sen slänger sig omkull så att alla tippas av i floden. Detta center tar hand om överblivna elefantungar och föder upp dem. Några timmar varje dag är det öppet för allmänheten att besöka elefanterna. Elefanterna placeras sen ut i nationalparker. Resan till KL fortsätter och vi anländer till huvudstaden vid halvsex tiden. Vi fick tag på ett fint hotell i Chinatown. 140 RM per natt med TV på rummet, nåt vi inte sett på länge. Grabbarna fastnar framför dåliga och dubbade filmer, med det är väl en form av avkoppling det med.... Vi äter middag med guiden och hans vänner på kvällen, på en kinesrestaurang som har fantastiskt god mat. Sen blir det en kort (2 tim) sväng på Chinatowns gator. Nattmarkanden myllrar av folk och allt möjligt man kan köpa. Vi går utan pengar ikväll men i morron ska vi handla lite. Vi behöver också köpa en stor resväska för att ta hem allt vi köpt, det kommer nog att behövas ;)

### Måndag 26 juni en dag i storstadsdjungeln:

- Frukost på café
- Lämna tvätt på laundry
- Buss till Water Theme Park, bad och nöjesfält
- Buss tillbaka genom rusningstrafiken, tog dubbelt så lång tid
- Vila på hotellet
- Middag på restaurang, kinamat i Chinatown
- Shoppa och pruta på Petalingstreets natt markand – Anton, prutandets mästare, lyckades bäst idag. 20RM för tröjor och vi andra handlar snart på samma deal.
- Internet på backpackers inn för 1,5 RM i timmen
- I säng vid 12 tiden

Det är enkelt att ta sig runt i staden, det finns buss och tunnelbana.





Även om man inte förstår speciellt mycket av det som står på busskyltarna eller kan fråga chauffören vilken oftast inte pratar engelska så tar vi oss fram dit vi ska :) Tunnelbana är lätt men inte lika roligt.

### Tisdag 26 juni

Klockan ringde 7.00 för att vi skulle upp i tid och åka till Petronas Towers. Vi tog tunnelbanan dit och var framme utanför vid halv åtta. Ut snabbt för att fråga om vägen. Det var bråttom för att man skulle hinna köa för de gratisbiljetter som delas ut varje morron. Enda sättet att komma upp i tornet. Det komiska var att PT låg ca 100 meter från tunnelbanestationen och till slut var det någon som sa **"This is Petronas Towers"** Vi var redan i byggnaden – snacka om att känna sig riktigt dum! Väl framme i kön så blev det en lång väntan. Inköpta bullar och coca-cola blev vår frukost. Till slut fick vi de efterlängtrade biljetterna och kunde gå in. Ett exporum med massa fakta och kuriosa om tornen samt företaget fanns att studera. Sen i grupper, om ca 20 personer, fick vi först se en liten film om bygget. Sen åka upp i hissen för att vandra på skybridgen en stund, innan det var dags för nerfärd igen. Så då var det gjort, ett besök i en av världens högsta byggnader.



Tillbaka till hotellet för att vila lite och efter lunch blev det shopping igen. Vi besökte ett annat shoppingkomplex i närheten. Flera våningar högt och med hundratalsbutiker på varje våning. Här är det riktiga affärer med provhytter. Man kan titta på en vara utan att försäljaren anfäller och snabbt lovar ett *"special price for you mam"* Vi käkar på ett FQ igen och vid nio far vi tillbaka till Chinatown. "Shop until you drop" har fått en ny innebörd.

### Onsdag 27 juni

Sista dagen och vi tar sovmorron till kl 10, donuts och färsk frukt på Busstationen till frukost. Sen åker vi till Sunway lagoon för att bada hela dagen för det är jobbigt att vara i staden när det är så varmt. Vi tar oss tillbaka hem och käkar på KFC. Sen blir det en sista sväng i Chinatown för att handla lite till - fynd och prutning. Nu känner försäljarna igen oss och kastar sig inte över oss när vi kommer. Det är en fräck känsla att bo mitt i det röriga och livfulla Chinatown. Dofterna från maten som lagas i små kök på gatan blandas med en salig blandning av människor som hela tiden flyter förbi. Det är underhållning bara att uppleva atmosfären. Sen packar vi allt i vår nyinköpta resväska. Det tar lite tid. I säng vid halv ett, jag sover oroligt. Vi skall upp tidigt för att ta oss till flygplatsen.

### Torsdag 28 juni

05.10 ringer klockan och strax är vi iväg. Det är en lång resdag vi har framför oss. KL har en fin flygplats, incheckningen går smidigt och snart så sitter vi i planet på väg till vårt sista etappmål – Sundsvall. Det har varit en fantastisk resa. Vi har med oss många fina minnen och massor av nya erfarenheter. Men nu känns det riktigt skönt att komma tillbaka till våra kära som vi saknat och som finns kvar hemma.

Monika juni 2007